

# WEGGELINGS<sup>©</sup>

## MEI 2012



Dinsdag 1 mei



Dinsdag 1 mei Dag van de Arbeid. De werknemers van het SANA scheppen een berg-luchtje. Het zijn allemaal vrij-willigers. Ze werken, als een van de eersten, volgens de nieuwe principes. Ze ontvangen een BasisLoon wat voor ieder gelijk is en een aanvulling naar gelang functie/verantwoordelijkheid die vastgelegd is in een CAO.

Woensdag 2 mei



In de achtertuin van het Sana experimenteert  
een van de vrij-willigers met paddestoelen.  
Deze zwammetjes hebben bij haar psychedelische  
kleurtjes gekregen die ze van nature niet hebben.





De potten zijn gearriveerd en voorzien van  
schone bio tuinaarde vermengd met berggesteente.  
Ze zijn nu op zoek naar goede zaden en stekjes.

Ardenne en de 2 dochters zijn enthousiast  
over wat de mycoloog zoal te vertellen heeft  
over de paddestoel en willen nu in de  
achtertuin een kleine berg-kruiden-tuin  
aanleggen..... ze gaan daar aarden potten  
voor gebruiken omdat de grond hier keihard is.

Donderdag 3 mei

Vrijdag 4 mei



Het bergbonen-kruid zal een ere-plaatsje krijgen in de tuin weten de aspirant herbalisten al te melden.

Zaterdag 5 mei



Zondag 6 mei

# Sacri Monti Weggelings



Maandag 7 mei  
Dinsdag 8 mei



Headline : Over o-v-e-r.  
Over Lijden, over gaan, over komen,  
over vallen, over denken, over leven,  
over stappen, over blijven, over dag.  
Over namen : gisteravond kwam het bericht  
over dat tante Weggelina, die bijna heel  
haar leven in Indonesie woonde en waar  
Weggie naar vernoemd is, is overgegaan  
naar de geestelijke wereld...





Woensdag 9 mei  
Donderdag 10 mei



Onze bloemen voor tante Weggelina  
die vandaag begraven wordt.  
Weggie & Co blijven in het Sana.

Vrijdag 11 mei

## Momentopname 1



Zijn in kruidentuin en  
Kijken of er al kruidjes  
opkomen



Is net even naar de wc.....



Staat klaar  
voor bergwandeling

Zaterdag 12 mei

Zondag 13 mei



volgens mij gaan mensen pas liegen  
als ze de waarheid nog niet kennen  
of niet durven zeggen

Sis...Ardenne...kom kijken...  
Hoera ze komen op !





Maandag 14 mei

Ja... bij sommige mensen gaat niets vanzelf. Die moeten zich 'leren' hechten aan de aarde, het leven, de mensen en dan later weer 'leren' loslaten. Leven en hechtenis lijken synoniemen...



Dinsdag 15 mei



Woensdag 16 mei







**Zegt Capri tegen Corn:**  
**Amaai... dit kunnen we nog wel eens vaker doen.**  
**Het slaapt stukker zachter dan het mos op**  
**de rotsen ....een hemelse ervaring niet Corn?**

Vrijdag 18 mei



Morgen collega...wat is hier aan de hand?  
We hebben de matrassen buiten laten liggen  
vannacht en nu zitten ze onder de haren...maar van wie ?

Zaterdag 19 mei







**Weggie gaat vandaag kelderkast opruimen en naar een waterdichte stekker zoeken.**

**Nee , nix Groen-Links praatjes. Cee heeft met de electrieke heggeschaar de draad doorgeknipt, nog een wonder dat ze niet ge-electrocuteerd is, en nu moet oude stekker die met plakband aan elkaar zat, ook maar eens vervangen worden.**

Maandag 21 mei



**Granny en Russell zingen en spelen "Spics and Specs" van The Bee Gees op het terras.....**

**De meeste Getrouwen liggen nog in bed maar uit alle kamers komt geneurie.**



Dinsdag 22 mei



Ardenne tuurt  
de verte in en ziet  
iets wat ze niet  
kan 'thuisbrengen'.  
Haar reserve-brilletjes  
bieden ook geen  
soelaas...

Woensdag 23 mei



De binoculars uit de koffer  
van Jo bieden uitkomst.  
Er zweeft een grote vogel  
sierlijk tussen de  
bergtoppen.....





Donderdag 24 mei





Vrijdag 25 mei



Zaterdag 26 mei



Pinksterbloemen zou ik toch wel een van mijn  
lievelingsbloemen willen noemen.... ken jij ze niet?

Zondag 27 mei

Granny & Catty V scrabbelen voor  
50 punten...



Nee, Catje, vurige tongen hebben  
niets met tongzoenen te maken ...

Maandag 28 mei

# SCHOMMEL-DAGJE



Dinsdag 29 mei



Weggie leest "De Knijper" voor





Woensdag 30 mei



Donderdag 31 mei



Goed..ja... we vragen de kok van het  
sana om een lekker bordje met fr....



FIN MEI 2012  
WORDT VERVOLGD  
WEGGELINGS X ES & (Y